

Stichting

Charilove NL

Van de voorzitter

Het jaar is omgevlogen. Een jaar waarin er veel gebeurde in de wereld om ons heen. Het bezoek van Dineke en Joke aan Charilove in Nigeria ligt alweer een tijdje achter ons. De verhalen echter brengen steeds weer een glimlach op ons gezicht. Er worden voorzichtige plannen gemaakt voor een bezoek in 2019.

Regelmatig waren er WhatsApp-berichtjes van Chris Omusi waarin hij ons op de hoogte bracht van de ontwikkelingen in Nigeria. Soms was er leuk nieuws over de kinderen van Charilove. Vaak ook was er nieuws over financiële zorgen waardoor hij geen medicijnen voor de kinderen kon kopen, over onderwijzers die Charilove verlaten als ze ergens anders een paar dollar meer kunnen verdienen of een onbetrouwbare overheid die haar belofte van financiële steun niet nakomt. Iedere keer weer verbazen wij ons over de niet aflatbare strijd van Chris tegen onrecht. Hij vecht voor "zijn" kinderen. Hij gunt ze een kans om zich te ontwikkelen. "Ze mogen er zijn".



Hier nog ingepakt, nu draait de generator.



Dit gebouw vraagt om een dak.

Uw donaties zijn dit jaar aangewend voor de installatie van de generator die wij al eerder sponsorden. Deze draait nu zodat er stroom opgewekt kan worden als de stroomvoorziening via het net uitvalt. Ook was het dak van de oude leslokalen hard aan renovatie toe. Over een paar maanden hopen wij dat lekkende plafonds tot het verleden behoren. Blij was Chris ook met een bijdrage om medicijnen te kopen voor de kinderen die ziek zijn. Een ziektekostenverzekering hebben deze kinderen niet. Als er geld is, kan Chris met een kind naar de dokter of het ziekenhuis. Is er geen geld, dan is er geen behandeling. Wij kunnen ons dit nauwelijks voorstellen. Bij Charilove helaas is het de harde werkelijkheid.

Leuk waren de donateursmiddag en Koningsdag waarop de kleinkinderen van Adri actief in de weer waren voor Charilove. Bijzonder was de kerkdienst in Westerhonk waar de opbrengst van de collecte een jaar lang aan Charilove wordt gedoneerd. Natuurlijk bedanken wij ook onze trouwe donateurs, alsmede de Nieuwe en Oude Kerk uit Rijswijk, de Bethelkerk in Scheveningen en Onderwatershof. Namens Chris en zijn mensen in Nigeria: dank u wel!!

En zoals Chris zijn berichtjes vaak eindigt: "God bless you".

Namens het bestuur van Charilove Netherlands
Erika Priebee
Voorzitter

DANK AAN ZWO/DIACONIE RIJSWIJK

De commissie ZWO/Diaconie Rijswijk heeft ons de afgelopen jaren geweldig gesteund. Allereerst door een plaats op het collecterooster van beide kerken (Oude en Nieuwe Kerk), ten tweede door een eenmalige genereuze gift om in Benin City de keuken te realiseren. Onze Charilovers daar hebben daarvan elke dag plezier! In de derde plaats mochten wij sinds ons bestaan rekenen op een mooie jaarlijkse bijdrage. Daaraan komt nu een eind. Het beleid is erop gericht dat een project gebonden is aan een bepaald aantal jaren en dat doelen wereldwijd gespreid worden.

Langs deze weg wil het Bestuur de commissie ZWO en de Diaconie van de Protestantse Gemeente heel hartelijk danken voor de steun in de afgelopen negen (!) jaar!

Ruud Poortier, secretaris



De dames zijn blij met de keuken.

POST VAN CHRIS: HET VERHAAL VAN OSHIOMHOLE

Chris Omusi plaatst het bovenaan zijn lijst doelstellingen: ChariLove zet zich in voor kinderen aan de zijlijn, speciaal voor hen die geen ouders meer hebben, verlaten zijn en/of gehandicapt. Hij stuurde ons het verhaal van Oshiomhole, dat wat die doelstelling betreft hiervan een goed (goed?) beeld geeft.

Oshiomhole

"Het is een jaar of drie geleden. We bezoeken één van onze kinderen in het *Central Hospital* van Benin City en zien daar drie andere kinderen uit één gezin: twee gezond en de derde een ernstig dubbelgehandicapte jongen van een jaar of 14. Hij praat niet en kan niet zelfstandig bewegen. Hun ouders zijn er niet meer. Dat raakt ons en eigenlijk willen we hen gelijk mee naar ons centrum meenemen.

Een volgende keer zijn de twee gezonde kinderen verdwenen: "een zekere overheid" had hen meegenomen en de jongen achtergelaten, omdat zij zijn toestand te riskant vonden. We zijn boos en teleurgesteld: juist het kind dat de meeste aandacht nodig heeft, blijft dus in het ziekenhuis, waar die aandacht niet gegeven wordt! We vragen de verzorgsters bij die "overheid" erop aan te dringen ook voor Oshiomhole een goede plaats te zoeken.

Het duurt lang. Hij wordt nog jarenlang aan zijn lot overgelaten, en als er weer eens een staking is, krijgt hij zijn medicijnen niet en verergert zijn toestand. En daar weet het personeel dan weer geen raad mee.

Uiteindelijk mag hij bij ons komen ("was he rescued"), dankzij onze goede donateurs. Sinds 28 september 2018 hoort Oshiomhole bij de vaste kern van kinderen voor wie ChariLove een laatste toevluchtsoord was en is. Zover mogelijk, past hij zich goed aan. Door Gods genade, want zo zien wij dat!"

Tot zover Chris. In een tweede stuk formuleert hij nog eens de doelstellingen. We zullen het vertalen en op onze site plaatsten. Hij eindigt zijn post aan ons met zijn dank te betuigen aan allen in Nederland die zich inzetten voor de goede zaak: het bestuur, de donateurs, degenen die incidenteel bijdragen door een gift of een project. "Wij danken ChariLove NL voor jullie hulp onze hoop levend te houden dat we iets kunnen betekenen voor hen die dat het hardste nodig hebben." Inderdaad, voor een kind als Oshiomhole.

Nieuwsbrief december 2018



De nieuwe bewoner Oshiomhole



Hier is een dak nodig om de lokalen op de begane grond te beschermen tegen lekkage.



Smart.

Beste mensen,

Het is alweer een jaar geleden dat wij in Nigeria waren. Regelmatig worden we door Chris op de hoogte gehouden over het wel en wee van de kinderen en het reilen en zeilen rondom Charilove. Het is altijd fijn om te horen dat het met de kinderen naar omstandigheden goed gaat. We worden echter niet blij van de berichten die Chris ons stuurt over de economische en politieke ontwikkelingen in Nigeria. De devaluatie van de Naira en de corruptie vieren nog steeds hoogtij. We bewonderen Chris dat hij ondanks de schaarse middelen het hoofd boven water weet te houden en de kinderen kan voorzien van wat ze nodig hebben. Chris laat ons regelmatig weten dat hij zowel de morele als de financiële steun van Nederland ontzettend waardeert en nodig heeft. Zie hiervoor ook het stukje wat Chris zelf heeft geschreven in deze Nieuwsbrief. Naast de hoognodige financiële ondersteuning hebben we dankzij een gift van iemand die Charilove al jaren een warm hart toedroeg, nu ook nieuwe schooluniformen voor de kinderen die bij Charilove wonen kunnen financieren. Een heel en schoon schooluniform zorgt voor eenheid, geen onderscheid tussen arm en rijk en een gevoel van eigenwaarde. Ze zijn er heel trots op maar de uniformen die ze nu dragen zijn hard aan vervanging toe. Zo wordt op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan verbetering van kwaliteit van het leven van deze kinderen. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om!! We proberen om volgend jaar weer een bezoek te brengen aan Charilove en kijken daar nu al naar uit. Tot die tijd blijven we, met uw steun, vanuit Nederland doen wat we kunnen.

Met vriendelijke groet, Dineke en Joke.



Osaghiren.

Koningsdag 2018

Abraham vertelt:

*Ik was met mijn moeder op een marktje en zag limonade te koop. Echt lekker was dat. Limoen suiker en water koken en af laten koelen. Dat heb ik ook gedaan bij Oma in de keuken. We maakten mooie borden. Namen van alles mee naar de markt. En ik verkocht alle limonade en het geld was voor Charilove. Jens maakt graag slijm. Doet dat in zakjes en verkoopt dit ook. Dit is niet om op te eten maar het is wel een leuk speeltje. Ook deze opbrengst komt in de bus voor Charilove. Zo hebben we met elkaar gezorgd voor een mooi bedrag voor Charilove. En we hadden veel plezier met de voorbereidingen. Ook de koekjes verkochten wij natuurlijk en het schminken niet vergeten. Tot volgend jaar maar weer.
Groet van Abraham en Jens.*



Jens en Abraham op de vrijmarkt.



Anouk Rodenburg aan het schminken.

Yvonne van Domburg stelt zich voor

Sinds dit jaar ben ik nieuw bij Charilove. Graag wil ik mij aan jullie voorstellen: ik ben Yvonne van Domburg en woon samen met man, Jan-Willem en dochter, Florian, in Rijswijk. Toen vorig jaar mijn vrijwilligerswerk bij Save the Children stopte, was ik op zoek naar iets vergelijkbaars. De keuze voor Charilove was snel gemaakt: het idee om bij te kunnen dragen aan de verbetering van leefomstandigheden en aan de ontwikkeling van van oorsprong kansarme kinderen, voelt goed.

Wat ik mooi vind aan het project is dat er direct en regelmatig contact is met Chris Omusi, de oprichter van Charilove. Hij houdt ons via WhatsApp en email op de hoogte hoe het gaat en wat hij zoal meemaakt. Nigeria is qua afstand ver weg, maar dan toch ook weer dichtbij. Met de bijdragen worden de dingen gekocht waaraan het project en de kinderen behoefte hebben. Ook door de bezoeken aan Charilove in Benin City weten we hoe het met Chris en de kinderen gaat en dat de bijdragen goed besteed worden.

Het is fijn deel uit te maken van het enthousiaste Charilove team!

Adres en donaties

Meer weten? Kijk op de website: www.charilove.nl

Wilt u inzage in de financiën, laat dit dan weten.

Wij sturen u dan de jaarrekening toe.

Adres: Frederiklaan 57a, 2281XM Rijswijk.

E-mail: info@charilove.nl

Kamer van Koophandel Den Haag nr. 27373147.

Wilt u iets doneren aan de Stichting Charilove?

Elk bedrag is welkom op bankrekeningnummer

IBAN: NL10 TRIO 0198 3144 18

BIC: TRIONL2U

t.n.v. Stichting Charilove Netherlands te Rijswijk.

Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting!

Talentenveiling in de Bosbeskapel

Zaterdag 2 maart 2019 14.00-17.00 uur

Talentenveiling voor Project Charilove in Nigeria.

Het betreft een talentenveiling, waar 'verkopers' een dienst aanbieden, die bij opbod wordt verkocht. De opbrengst is voor Charilove.

Concrete doelen:

dak eetzaal, brandstof voor aggregaat.

Adres: Bosbesstraat 5, 2564PA Den Haag

U bent welkom!