

Stichting
Charilove NL

De warme ontvangst bij Charilove in Benin City



'Dining hall' in aanbouw in Ossiommo, voor de kinderen van leprapatiënten



Joke van Campenhout: weerzien in Nigeria van 3 t/m 22 december 2012



Ruud met zijn vriendinnetje

Na mijn verblijf van 3 maanden bij Charilove in 2011 wist ik zeker dat ik terug zou gaan en dit plan heb ik inmiddels gerealiseerd. Ruud, mijn partner, aangestoken door mijn enthousiasme, is mee geweest en het was geweldig om dit met hem te kunnen delen. Door mijn ervaring in Nigeria is Charilove een deel van mijn leven geworden en met veel plezier probeer ik als bestuurslid een bijdrage te leveren aan Charilove Netherlands.

Ons bezoek voelde voor mij als 'thuiskomen' en was een feest van herkenning. We werden hartelijk, met bloemen ontvangen en de begroeting met de kinderen en medewerkers was warm en vrolijk. Er waren veel bekenden maar even zoveel nieuwe gezichten. Het weerzien met de kinderen waar ik vorig jaar veel mee gewerkt had, was geweldig. Die blij gezichten, daar doe je het allemaal voor!!

We hadden een filmcamera meegenomen en Ruud heeft mooie opnames kunnen maken. Hij had een vriendinnetje, een klein meisje met het syndroom van Down dat dicht bij hem bleef – het liefst hand in hand en echt hemels naar hem op kon kijken. Ik heb me vooral beziggehouden met de kinderen met een verstandelijk handicap en veel plezier beleefd aan hun enthousiasme met ballonnen, bellenblaas, kleurplaten en stoepkrijt.



Op z'n zondags!



De 'dormitory' in aanbouw

Daarnaast was ik geraakt door een meisje dat vastgebonden aan een paal op een stoel moest blijven zitten. Het was een weglopertje en vanwege haar veiligheid koos men ervoor haar vast te binden. Het liefst was ik lekker met haar gaan wandelen maar dat wilde men liever niet. Samen hebben we toch leuke dingen kunnen doen, waarbij ze vooral genoot van zingen en lichamelijk contact.

Met betrekking tot de bouw van de *dormitory* (slaapzaal), de 2^e etage en de aanleg van het drainagesysteem voor de oprit (die nu steeds onderloopt) had ik gehoopt op flinke ontwikkelingen. Die waren er wel, maar dan op basis van het Nigeriaanse tempo. Iets minder dus dan ik verwacht had, maar zeker de moeite waard. De bouw van de *dormitory* was vertraagd vanwege de bodem, die eerst verstevigd moest worden. Met het drainagesysteem is nog niet begonnen omdat er nog geen aansluiting op de riolering van de gemeente is. Men is bezig met voorbereidingen en het is geweldig dat er vanuit Nederland geld beschikbaar is voor deze projecten, want de nood is hoog. Tijdens ons verblijf werd gestart met de bouw van een nieuwe waterpomp. Ook in Ossimo, het project voor kinderen van leprapatiënten, zijn vorderingen te zien bij de *dining hall* (eetzaal) en de computerruimte. De bouw heeft hier stilgelegen, omdat het materiaal vanwege hevige regenval niet aangevoerd kon worden.

Chris is nog even gedreven als altijd en samen met de *board members* (bestuursleden) verzet hij veel werk. Zijn geloof houdt hem op de been en helpt hem bij teleurstellingen of tegenslag. Hij is er volledig in geslaagd om ons een fijne tijd en goed onderdak te geven. Zo hebben we in het klooster bij zuster Blandina gelogeed, waar vandaan we ook de Jezuiten konden bezoeken. Geweldig om hen weer te zien! De meeste tijd sliepen we in het Bishop Kelly Pastoral Centre. Dit centrum hoort bij een kerk en hier werden we prima verzorgd. De eerste en laatste dagen van onze reis logeerden we in Lagos bij Felix en Mary, broer en schoonzus van Chris. Daarnaast had Chris een aantal uitstapjes georganiseerd, waaronder een bezoek aan Nifor, een palmboomplantage waar palmwijn geproduceerd wordt. Met *board member* Chris hebben we het nationaal museum en een traditioneel festival bij het paleis van de Oba, de traditionele leider, bezocht.

Op 19 december was *the-End-of-the-Year-Party*, een hele happening voor ruim 350 kinderen. *Father Christmas* deelde kerstpakketten uit, er was een mis en natuurlijk werd er gedanst. Hierna begon voor de kinderen de kerstvakantie en voor ons zat de reis er weer op. Na letterlijk en figuurlijk weer in Nederland te zijn geland, kijken we terug op een geweldige tijd. Op YouTube → Charilove zijn nu al wat filmpjes te zien. Binnenkort zijn foto's en film te zien op Facebook en op de website: www.charilove.nl!

Ruud Braggaar en Joke van Campenhout

Adres en donaties

Meer weten? Neem dan contact met ons op! Wilt u inzage in de financiën, laat dit dan weten. Wij sturen u dan de jaarrekening toe.

Adres: Frederiklaan 57a,
2281 XM Rijswijk ZH.
Internet: www.charilove.nl
E-mail: netherlands@charilove.org
Kamer van Koophandel
Den Haag nr. 27373147.
Charilove is lid van
koepelorganisatie Partin.

Wilt u iets doneren aan de Stichting Charilove? Elk bedrag is welkom op bankrekeningnummer 19.83.14.418 t.n.v. Stichting Charilove Netherlands te Rijswijk ZH. Triodos Bank, IBAN NL78 TRIO 0198 3144 18, BIC-nummer TRIONL2U. Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting!



